

Route van de turf

Van de dertiende tot het begin van de achttiende eeuw stond West-Brabant voor een belangrijk deel in het teken van turf. In de zomermaanden werd de turf uitgegraven in de uitgestrekte veengebieden, te drogen gelegd en vervolgens via turfvaarten naar de turfhoofden in onder meer Bergen op Zoom en Roosendaal vervoerd. De 'Route van de Turf' verbindt deze turfhoofden voor de fietser en wandelaar via eeuwenoude turfvaarten.

Onderweg maakt u kennis met oude turfvaarten zoals de Moervaart, beter bekend als de Zoom, de Nispense Vaart en de Natte of Elderse Turfvaart. Er lag op het hoogtepunt van de turfwinning 350 kilometer aan turfvaarten in westelijk Noord-Brabant en de Belgische Kempervennen. Allemaal met de hand gegraven. Soms kruiste een turfvaart een beek, zoals de Molenbeek bij Nispen en was er dus een aquaduct nodig.

De route doorkruist ook oude veengebieden waar vroeger een metersdik veenpakket aanwezig was. De grote en kleine veenpalen langs de route vertellen het verhaal van 5 eeuwen turfwinning. En op zijn tijd kunt u bij een veenpaal genieten van een gedicht van de Belgische schrijver Geert de Kockere. Hij noemt deze gedichten zelf 'literatuurtjes'. Het zijn korte, poëtische teksten over de natuur. Ze bevatten vaak een knipoog naar de mens en leuke woordspelingen.